

2024
november



ONDERWEG

MARIA CHRISTINA KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE te DEN DOLDER

www.kerkdendolder.nl

**Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente
te Den Dolder**

53^{ste} jaargang nr. 3

november 2024

Zie ook: www.kerkdendolder.nl

Redactie Onderweg: Bert Spies en Tineke Bot

Inleverdatum **kopij** voor het **december** nummer 2024

Uiterlijk vrijdag 15 november

per e-mail naar het onderstaande e-mailadres

(vriendelijk verzoek om kopij in **word** als bijlage mee te sturen).

MCKOnderweg@live.nl

‘JE KUNT NIET DIEPER VALLEN DAN IN GODS EIGEN HAND’

De dichter Rilke heeft zich voor zijn gedicht ‘Herfst’ laten inspireren door een beeld van Auguste Rodin, De hand van God.

Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennde gebaren.

En in de nachten valt de zwarte aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere, het is in alle.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

Rainer Maria Rilke (Liedboek 2014 pag. 1194)

Ook marine predikant Anne Pozsch werd door dit beeld van Rodin geraakt toen hij in 1940 in Parijs was om – tevergeefs - te pleiten voor de vrijlating van iemand die door de nazi's ter dood veroordeeld was. Hij dichtte het lied: ‘Je kunt niet dieper vallen’ (oorspronkelijke titel: ‘Unverloren’.) Het is als lied 916 opgenomen in ons Liedboek *Zingen en bidden in huis en kerk*, en de eerste strofe luidt:

‘Je kunt niet dieper vallen,
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.’

Nu de dagen van gedenken naderen, Allerzielen, ‘samen gedenken in warmte en licht’ op het Stille Hofje en de Gedachteniszondag, beklemt het eens te meer hoe velen er in onze dagen ‘vallen’: in Oekraïne, in het Midden-Oosten, niet getelde aantallen mannen, vrouwen en kinderen. Ik kan slechts bidden dat Hij er is, die Ene.

Ds. Renske Zandstra



KERKDIENTEN NOVEMBER 2024

Zondag 3 november: voorganger mw. ds. C. Groenendijk
10:00 uur. organist: Helmut Schrovenwever
collecten: 1^{ste} Rwanda, 2^{de} Kerk
Wereldwinkel Z.W.O. en koffie van Wim en Geertje

Zondag 10 november
Willibrordzondag Oecumenische viering in de Maria Christina
10:00 uur. voorgangers **mw. ds. R. Zandstra**
mw. Janine Noten
organist: Helmut Schrovenwever
één collecte: Stichting leergeld
Koffie van het **C** team

Zondag 17 november: voorganger ds. G. Landman (de Bilt)
10:00 uur. organist: Sietze Kaldeway
Dienst van **Schrift en Tafel** collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk

Zondag 24 november: voorganger mw. ds. R. Zandstra
10:00 uur. organist: Helmut Schrovenwever
Gedenkdienst overledenen collecten: 1^{ste} Diaconie, 2^{de} Kerk
Koffie van het **B** Team



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 3 november: Vandaag kan gelezen worden uit Job 19: 23 – 27a en Marcus 12: 18 – 27. Daarin worden we deelgenoot van een discussie, zoals die past bij deze 'voleindingszondagen': hoe zit het als de doden opstaan? We horen van een bizarre casus, over een vrouw die tot zeven keer trouwt, vanwege de vroege dood van haar man. Met wie zal zij dan trouwen bij de opstanding van de doden? Jezus antwoordt: 'God is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk.' Bij Job horen we, hoe hij verlangt dat het niet uit is met de dood, hij wil recht gedaan worden en gaat tot het uiterste in zijn Godsvertrouwen. Je kunt over het leven na de dood niet precies rationeel op een rijtje krijgen hoe het zit. Het is meer een sprong van vertrouwen in een blijvende relatie met God.

Zondag 10 november: Op deze zondag vieren we met de Centrumkerk en de parochie van de OLV de oecumenische Willibrordzondag, met als thema 'Geven is ontvangen'. Dat thema klinkt op uit de Schriftlezingen uit 1 Koningen 17: 10 – 16, Hebrëeën 9: 24 – 28 en Marcus 12: 38 – 44, over het muntje van de weduwe. En we laten het terugkomen in de keuze van de mooie liederen en gebeden en het tafelgebed, zoals we die met de voorbereidingsgroep hebben uitgekozen. Janine Noten, lekenvoorganger in de OLV, zal de overdenking houden, samen delen we brood en wijn uit.

Zondag 17 november: De lezingen uit Exodus 30: 11 – 16, Hebrëeën 10: 19 – 25 en Marcus 12: 38 – 13: 2 (!) gaan er over hoe geld ook maar geld is. Trots op aantallen en gebouwen moet afgelegd, als het kapitaal van de liefde maar blijft stromen.

Zondag 24 november: Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is het gedachtenis- of Eeuwigheidszondag. We gedenken de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen aan de dood, in een dienst waarvoor ook hun families zijn uitgenodigd. Met eerbied en genegenheid noemen we hun namen en ontsteken een kaars aan het licht van de Paaskaars. Vervolgens kan een ieder kaarsjes ontsteken om lieve mensen die we missen te gedenken in de kring van de gemeente. Het thema van de dienst zal zijn: 'In Gods hoede'. We lezen o.a. psalm 91, en zullen die ook zingen en beluisteren in een versie van Sela. We willen schuilen onder Gods vleugels.



Op 10 november a.s. is er in het kader van Willibrordzondag een oecumenische dienst in de Maria Christinakerk in Den Dolder

Leergeld De **collecte** in de dienst is bestemd voor **Stichting Leergeld. Wat doen wij?**

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, omdat er niet genoeg geld is. Onze missie is: Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen!

Wij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. Onze 114 Leergeldstichtingen zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo helpen we bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een verjaardagspakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen!
NB: neemt u vandaag s.v.p. contant geld mee!!!

Toelichting 2^e collecte 24 november

Collectedoel: PKN Pastoraat

Nederland - Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde.

Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenis en bij het leger.

De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema.

Aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken.

UITGELICHT



Corinne Groenendijk (1964) is predikant en geestelijk begeleider. (voorganger op 3 nov.)

Ze woont in Maarssen. Ze verzorgt retraites, lezingen, workshops en thema-diensten geïnspireerd op verduurSamen.

Ze schreef het cursusboek *VerduurSamen met Franciscus; naar een groene en geïnspireerde leefstijl* en begeleidt cursusleiders.

Ze organiseert reizen naar Assisi, Taizé en Iona. Ze initieerde het project Zin-in-Groen rondom

een gemeenschapstuin.

Door een lezing/workshop laat ze zien dat als verduurzamen en inspiratie/geloof hand in hand gaan dat leidt tot iets moois.

Het begint met leren leven uit verwondering, dan volgt je verbinden met anderen die werken aan verduurzamen, om daarna stap voor stap je eigen groene en geïnspireerde leefstijl te ontwikkelen.

Een mooi avontuur om als kerkelijke groep of gemeente samen te ondernemen. Het is ook mogelijk in je gemeente een cursus te doen aan de hand van het cursusboek.

Contact opnemen met Corinne kan via info@corinnegroenendijk.nl of via haar website: www.corinnegroenendijk.nl





WIJ GEDENKEN

Zondag 24 november gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar.

Met advent begint het nieuwe kerkelijk jaar.

De laatste zondag voor advent noemen wij de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Er zijn 7 namen te noemen:

<i>Naam</i>	<i>Overleden</i>	<i>Leeftijd</i>
Christiaan de Jong (Chris)	27-01-2024	73 jaar
Willempje Florida Advocaat-Middelkoop (Wil)	11-05-2024	89 jaar
Wilhelmina Johanna Westerbeek-Wesselo (Miep)	16-05-2024	94 jaar
Alie Beuker-de Ruiter	28-05-2024	90 jaar
Mini Hulsink-Veltkamp	03-06-2024	88 jaar
Nanny Vriens-Koudenberg	29-06-2024	84 jaar
Maria Catharina Gijsberta Brouwer-de Jonge (Mieke)	07-07-2024	83 jaar

De families zijn uitgenodigd en mogen een kaars aansteken bij het noemen van de naam van hun geliefde.

De lezingen en de liederen gaan over de verbondenheid met onze dierbaren.

Wij hopen dat het een troostrijke dienst zal zijn.



BIJPRATEN ONDERWEG

We beleefden een prachtig kloosterweekeinde, waarvan elders in deze Onderweg een verslag en op de website een mooi fotoalbum.

Op 16 oktober jl. maakten we onze tweede Emmaüs-wandeling op een prachtige verstilde herfstdag. We kregen bij het 'Schapenweitje' voor onderweg enkele woorden uit Prediker 3 mee, dat er voor alles een tijd is, én het gedicht "Voor mijn voeten" van Erik van Os:

Dit blad viel van deze boom.
Dat was nog nooit gebeurd.

Ik zag het en wist: hier
gebeurt iets bijzonders.

Nu niet beginnen over
miljarden andere gevallen
blaadjes van bomen,

Moet je dit blad zien
liggen.

Het bracht ons betekenisvolle stilte en mooie gesprekken. Na afloop raapten we nog wat kastanjes uit de kerktuin en konden we buiten koffie of thee drinken. In het voorjaar gaan we opnieuw wandelen.

Met de Raad van Kerken de Bilt spraken we over de betekenis van de kerken in de vragen rondom armoede. Helaas een hele actuele zaak en een uitdaging voor zowel burgerlijke gemeente als diaconie en caritas. Vooral de vraag hoe je de mensen bereikt die het nodig hebben, en juist ook de jongsten onder hen. We hebben ons er door laten leiden bij het kiezen van een collectiedoel voor de viering van de oecumenische Willibrordzondag: Stichting Leergeld De Bilt.

Laten we in alles steeds oog hebben voor elkaar, en af en toe ook eens durven te vragen: red jij het wel? Dat kan goed doen.

Ds. Renske Zandstra

VAN DE DIACONIE

Detentiecentrum.



Op zondag 3 november vindt er weer een wake plaats van 16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt met alle vluchtelingen.

Ook bij vreemdelingen in detentie die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.

Voedselmand.

Er zijn nog steeds mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Daarom kunt u nu elke zondag van huis houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddel meenemen. Bent u dit vergeten, op de eerste zondag van de maand verkoopt de Wereldwinkel graag Fairtrade voedingsmiddelen voor in de mand.



3 november Collecte: Rwanda t.b.v. vak trainingen.

10 november Collecte: Stichting Leergeld de Bilt.

Leergeld De Bilt heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen.

Zij zijn een stichting die financiële ondersteuning biedt aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Daardoor ontwikkelen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk. Zodat ze later als volwassenen volwaardig meedoen in de samenleving.

Door deze kinderen nu niet buiten te sluiten, voorkomen we dat de maatschappij later duur 'leergeld' moet betalen.

Onze lange termijn ambitie is dat alle kinderen kunnen meedoen.

17 november Collecte: Diaconie

24 november Collecte: Diaconie

Namens de Diaconie:

Gerrie van Rijswijk

LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN NOVEMBER

Datum: Dinsdag **19 november 2024**

Tijd: 10.30 uur- 12.00 uur, met aansluitend een **aanschuiflunch**

Plaats: in de **huiskamer van de Maria Christina Kerk**, Dolderseweg
123b Den Dolder

Thema: 'Het leven loslaten'

Dit jaar verscheen 'Het leven loslaten. Een verpleegkundige, haar patiënten en het stervensproces, thuis en in het hospice' Het is het eerste boek van Cathelijne Verboeket – Crul, verpleegkundig specialist palliatieve zorg. Zij combineert patiëntenzorg met wetenschappelijk onderzoek over het levenseinde bij Academisch Hospice Demeter. Daarnaast is zij consulent bij het Palliatieteam Midden Nederland, waar ze artsen en verpleegkundigen adviezen op maat geeft over palliatieve zorg. Het is de aansporing van een patiënt in het hospice die maakte dat zij dit boek schreef: want er is een grote behoefte aan informatie, en er zijn veel vragen rondom het stervensproces. 'Veel mensen zijn niet bang voor de dood' zegt zij 'maar wel bang om dood te gaan.'

Deze ochtend bekijken we via de beamer een gedeelte van een bijeenkomst in De Balie, van 15 oktober jl., waar Verboeket – Crul te gast was, met als thema: 'Als de dood dichtbij is'.

We horen over hoe euthanasie een mogelijkheid is, maar geen recht, over de toenemende wens om 'natuurlijk' te sterven en vooral: dat het sterven vaak anders gaat dan je vooraf had gedacht.
Iets wat ook voor familie en naasten goed is om te beseffen.

Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over wat dit bij ons oproept, aan vragen of herkenning en waar het raakt aan ons geloof

Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com of
telefoon 030-2281589

Na afloop van harte welkom bij de aanschuiflunch, met wat ieder heeft meegebracht! Voor koffie, thee en fruit wordt gezorgd. Ook wie niet bij het leerhuis was is welkom om met ons mee te eten.



BERICHTEN VAN DE ZWO

Zaterdag 12 oktober werd er in de Centrumkerk van Bilthoven een duurzaamheidsmarkt gehouden. Er was een naaiatelier voor reparatie van kleding, een repaircafé voor o.a. reparatie van speelgoed, verkoop tweedehandskleding en -speelgoed voor hulp aan Oekraïne, schuldhulpmaatje, actie Steenbreek met advies

voor de duurzame vergroening van je leefomgeving en 'Grootouders voor het klimaat'.

Wij waren met onze wereldwinkel aanwezig en verkochten voornamelijk non-food artikelen. Het was fijn om Fairtrade artikelen onder aandacht te kunnen brengen en te verkopen!

Op 23 november is er een landendag in het dienstencentrum van de PKN in Utrecht waar we nieuwe informatie en materialen over Rwanda hopen te krijgen. Zoals u waarschijnlijk weet, steunt de ZWO de Projecten van Kerk in Actie in Rwanda voor langere tijd.

De najaarszendingscollecte van 3 november is voor vaktrainingen in Rwanda.

Het gaat goed met de verkopen in de wereldwinkel! Zo goed dat we naast de projecten die we jaarlijks steunen, zoals onder andere Rwanda, Futur Bali en Kosovo, extra giften konden overmaken voor de overstroming in Nepal en via Kerk in Actie voor het Midden Oosten. We hopen op 29 november weer met onze wereldwinkel present te zijn bij AH in ons dorp.

In de week van 26 okt. t/m 3 nov. ziet u de Fairtrade vlag weer wapperen aan ons kerkgebouw. Het is goed dat ook in de supermarkten Fairtrade producten steeds meer te koop zijn.

Komt u zondag 3 november tijdens de koffie na de kerkdienst bij ons in de Wereldwinkel? Naast de Fairtrade voedselproducten houden we uitverkoop van onze 'winkeldochters'.

Een vriendelijke groet namens de ZWO:

Ria Spies.



DE VROUW OP ZONDAGMIDDAG MET EEN IPAD IN KOSOVO



Nederland telt sinds deze zomer precies 18 miljoen inwoners. Althans, dat is een schatting van het CBS. Nederlanders zijn immers sinds 1971 niet meer geteld, uit vrees voor de aantasting van de privacy.

In Kosovo gebeurt het nog wel op de traditionele manier. Maandenlang zijn ambtenaren van deur naar deur gegaan om te kijken wie er in de huizen woont. Dit was overigens al heel lang niet meer gebeurd en het was dan ook niet duidelijk hoeveel Kosovaren er eigenlijk nog in Kosovo woonden. Officieel spreken we van 1,8 miljoen Kosovaren, waarvan 92% Albanees is.

Persoonlijk waren we wel enthousiast over deze volkstelling, omdat wij als Nederlanders in Kosovo dan écht zouden worden meegeteld. Op een zondagmiddag was het dan zover: een jongedame met een iPad vroeg of ze even binnen mocht komen. Dat bleek niet om twee minuten gaan. Wel een half uur heeft ze van alles gevraagd over ons gezin, inclusief – ja zo gaat dat in veel landen – onze religie.

Nu hebben we sowieso niet het idee dat we veel geheimen hebben, omdat we door de talloze visa-aanvragen, onze arbeidscontracten, bankafschriften en geboorte-uittreksels hebben moeten tonen.

Het Kosovaarse CBS weet nu ook welke talen wij allemaal machtig zijn, waar we hebben gestudeerd, op welke school de kinderen zitten en hoeveel verdiepingen ons huis heeft.

Overigens weten we dankzij het werk van deze mevrouw op zondag en al haar collega's dat er precies 1.586.659 mensen in Kosovo wonen. En dat aantal gaat naar schatting de komende decennia alleen maar afnemen. Dat geldt voor Nederland natuurlijk ook, vanwege de vergrijzing en emigratie, alleen komen daar ook heel veel immigranten bij. En dat is in Kosovo – buiten ons gezin en enkele andere buitenlandse families – niet het geval.

*Als u een gift wilt schenken aan het werk van Stefan & Margriet, kunt u dat doen aan Diaconie Protestantse Gemeente Den Dolder,
NL 68 RABO 0162 108044 ovv 'Structurele Opbouw Kosovo'.*

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie september



1-9-2024	Diaconie	€ 116,88
8-9-2024	Diaconie	€ 43,55
15-9-2024	tbv Rudolfstichting	€ 147,90
22-9-2024	Diaconie	€ 75,80
29-9-2024	Diaconie	€ 39,65

2de Collecte opbrengsten: Kerk september

1-9-2024	Maria Christina kerk	€ 77,80
8-9-2024	PKN Jeugdwerk	€ 43,00
15-9-2024	Maria Christina kerk	€ 71,81
22-9-2024	Maria Christina kerk	€ 52,10
29-9-2024	PKN missionair werk	€ 54,80

Digitaal ontvangen collectes voor de M.C. Kerk € 50,00

EVEN GENIETEN



Zaterdag (10 is fout) moet **16 november** zijn!!!

Repeteert Dirkjan Horinga met zijn orkest

Trajecti voces weer in de Maria Christina Kerk met een aantal prachtige stukken: Heinrich Schutz, Jan Dismas Zelenka, een Tsjechische componist, voor mij onbekend, maar wat een prachtige muziek van Corelli.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Trajecti Voces.

www.trajectivoces.net

U bent van harte welkom op deze repetitiedag, maar het beste tijdstip is vanaf 14:00 uur.

Het enige wat van u gevraagd wordt, is dat u een **zachtjes** binnenkomt en ook weer **zachtjes** de kerkzaal verlaat.

Puur genieten.

Edith Brehm

UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 3 SEPTEMBER 2024

Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk (scriba), Gerrie van Rijswijk, Ria Spies, Trudy Steetskamp (notulist) en ds. Renske Zandsta.

Afwezig: Wim Dekker en Marianne Koster.

1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering met gebed.

2. Bezinning:

Aan de hand van het jaarthema 'Goedheid voor het oprapen. Oog hebben voor liefde en hoop,' lezen wij uit Zacharias 14:9 en Marcus 1:15.

Wij spreken over hoe wij Gods Koninkrijk zien: nu, later of nooit en sluiten af met het luisteren naar het gezongen 'Onze Vader'.

3. Ingekomen- en verzonden stukken:

- Ontvangen is de bedankkaart voor het medeleven bij en na het overlijden van Miep Westerbeek.
- Verslag Diaconie vergadering van 2 april 2024.
- Notulen ZWO-vergadering van 22 april 2024.
- Stukken Classicale vergadering van 5 juni 2024.

4. Verslag vergadering van 12 juni 2024 en actielijst:

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

N.a.v.:

Punt 4. a.: Jan Koert Brinkman herstelt gelukkig goed, maar deze periode zal nog lange tijd in beslag nemen.

Punt 4. e.: Er zijn nog voor ongeveer 1½ jaar collectebonnen op voorraad. Deze worden eerst opgemaakt alvorens er nieuwe gedrukt worden.

Actielijst: Blijft ongewijzigd.

5. Rapportages en mededelingen:

a. Predikant:

- Aan de bekendmaking van de informatiebijeenkomst op 16 en 17 september a.s. 'Op verhaal komen', een samenwerking tussen Harold Oechies (Predikant Centrumkerk Bilthoven) en

Myrthe Terranea (begeleider en trainer bij het Verliesatelier), zal ruim aandacht aanbesteed worden. De kerkenraad zal geen namen van gemeenteleden doorgeven die benaderd mogen worden.

- De afbeeldingen (een hart, een kroon (of twee) en twee handen), die gemaakt zijn bij het nieuwe jaarthema, blijven in de kerk hangen tot na de Open Monumentendag op 14 september a.s. Gemeenteleden konden hierop hun persoonlijke ervaringen over het ontvangen van iets goeds schrijven.
- Nu de Ontmoetingsruimte na gebruik van het koffiedrinken niet meer elke keer leeggeruimd hoeft te worden, stelt Renske Zandstra voor om elke zondag de mogelijkheid te bieden om na de dienst koffie/thee te drinken. Hiervoor moeten gemeenteleden gevonden worden om dit te verzorgen. Ron Coljée zal een oproep voor vrijwilligers in 'Onderweg' schrijven.
- b. Eredienst: De Startzondag was een mooie dienst. Tijdens de zomerperiode hebben de diensten met medewerking van gastpredikanten gelukkig goed kunnen doorgaan.
- c. Pastoraal Beraad: De groep zal na het zomerreces binnenkort opstarten.
- d. College van Kerkrentmeesters:
 - De fontein in de Stiltetuin is defect. Na alle voors en tegens overdacht te hebben wordt besloten, zodra de daarvoor benodigde middelen er zijn, tot reparatie over te gaan. De rozenboog zal ook vernieuwd moeten worden.
 - De Groene Kerkendag zal op 12 oktober a.s. in Utrecht gehouden worden.
 - Op 20 oktober a.s. zal de Vrijwilligers dag na de kerkdienst gehouden worden.
 - Renske zal met een voorstel voor een aankondiging van de actie Kerkbalans komen. De ZWO zal in het denkproces meegenomen worden.
 - Deskundige mensen zijn in gesprek met elkaar hoe de uitbreiding van de meterkast uitgevoerd gaat worden.
 - Het symposium van de Raad van Kerken van Bilthoven e.o. zal op 18 september a.s. in de Oosterlichtkerk gehouden worden.
 - De bijeenkomst van de Raad van Kerken van Zeist e.o. zal op 26 september a.s. in de MC Kerk gehouden worden.

Renske zal daarbij ook aanwezig zijn en zij zal op verzoek de sluiting verzorgen.

- e. College van Diakenen: geen bijzonderheden.
- f. ZWO:
 - Er is een extra gift aan Soedan overgemaakt i.v.m. de schade door de damdoorbraak.
 - Tijdens de open Monumentendag zal de Wereldwinkel haar medewerking verlenen met non-food artikelen.
 - Op 12 oktober a.s. zijn zij vertegenwoordigd met producten van de Wereldwinkel bij de duurzaamheidsmarkt in de Centrumkerk in Bilthoven.
 - De najaar zendingscollecte is bestemd voor Rwanda.
 - Aan de landelijke dag tegen de armoede zal aandacht besteed worden.
 - Er is een plan om een inheemse biologische bloementuin aan te leggen in de tuin van de kerk hoek Pleineslaan/Dolderseweg. Daar zijn kosten aan verbonden. Gevraagd zal worden dit plan voor te leggen in de kerkenraadsvergadering van oktober, waarna een beslissing genomen kan worden.
- g. Ontmoeting, dat Treft!: 8 september a.s. zal een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling 'Christendom en slavernij' in het Catharijne Convent in Utrecht. In 'Onderweg' van juli/augustus 2024 zijn de plannen voor de komende maanden gepubliceerd. T.z.t. zal er per evenement aandacht voor gevraagd worden.
- h. Redactie "Onderweg": Geen bijzonderheden.
- i. Oecumenische contacten: Ron Coljée zal op 8 september a.s. aanwezig zijn bij de viering in de OLV Kerk van het 60^{-jarig} jubileum van Pastor Gerard Weersink.
- j. Website: Geen bijzonderheden.

6. Rondvraag:

- Gevraagd is of de Eenheidszondag op 19.01.2025 in de MC Kerk gehouden kan worden. Renske Zandstra heeft dienst. De Kerkenraad gaat akkoord.
- De scribe geeft door dat de opgegeven email-adressen van de vertrouwenspersonen niet bestaan. Dit heeft de aandacht.
- Brieven van de Generale Synode en Classis m.b.t. consideratie over en aanscherping van het zogenaamde tweede-kansbeleid voor daders van grensoverschrijdend gedrag in een pastorale relatie.

De kerkenraad besluit mee te gaan met het voorstel van de Classis om te considereren. De scriba zal dit doorgeven.

- Voor het vergaderschema zal de scriba voor 9 oktober a.s. de initiatiefnemers van de tuinplannen uitnodigen. Voor de vergadering van 13 november a.s. de vertegenwoordiging van de WA-Hoeve.

Voor de vergaderingen erna zal de scriba bij de verschillende groeperingen binnen de MC Kerk, die afgelopen jaar een kerkenraadsvergadering hebben bijgewoond, informeren of zij het op prijs stellen jaarlijks een uitnodiging te ontvangen.

- 7. Sluiting:** Ria Spies leest 'De stem van een vreemdeling' dat gelezen is bij de wake bij het Detentiecentrum op 4 augustus jongstleden.

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van

9 oktober 2024

Rein van Dijk, scriba



ONTMOETING, DAT TREFT!

Zondagmiddag 17 november a.s. houdt dhr. Walter Lodewijk met gebruik van de beamer een presentatie voor ons met als titel:

Johan(nes) de Heer, nog altijd actueel.

Voor de één zal het een dierbare herinnering zijn, voor de ander juist iets waarvan je blij bent dat je het achter je hebt kunnen laten, en voor weer een ander een nog levende manier om je diepste geloofsvertrouwen uit te zingen: de liederen van Joh. de Heer...

Jaren geleden kreeg ik – al niet eens beginnend predikant meer, maar al enige jaren aan het werk in een gemeente – van een gemeentelid een bundeltje met de liederen van Johannes de Heer. Dat stond namelijk niet in mijn boekenkast, terwijl er soms (bijvoorbeeld rondom een uitvaartdienst) wel naar gevraagd werd.

Gemeenteleden vertelden hoe het grote gezin zich vroeger op zondagmiddag rond het huisorgel schaarde, om samen deze innige geloofslieder te zingen. Dat was een warme herinnering! Anderen konden er juist niets meer mee, met liederen zoals 'Daar ruist langs de wolken...' Hun geloof en hun geloofsvoorstellingen waren daar te veel voor veranderd.



Johan of Johannes de Heer was evangelist, orgelbouwer, betrokken bij de NCRV, Het Zoeklicht en nog zoveel meer ... We laten ons deze middag hoe dan ook verrassen door de presentatie en zullen ook zelfs nog wat zingen met elkaar. Welkom!

Na afloop is er bij een drankje en een knabbel gelegenheid elkaar te ontmoeten en na te praten. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Let op: de aanvangstijd is deze middag **14:00 uur**.

N.B. Onze volgende bijeenkomst is 15 december 14:30 uur, een kerstconcert van het SHOPU met High Tea. Noteer alvast! (Senior. Harm. Orkest.- Provincie Utrecht)

KLOOSTERWEEKEINDE 2024 'Zoektocht naar mijn ziel'



Van vrijdagmiddag 27 tot zondagmiddag 29 september jl. waren we met 24 mensen te gast bij de Zusters van Denekamp.

We hadden als thema gekozen voor 'Zoektocht naar mijn ziel', en begonnen die zoektocht 's middags door eerst maar eens vast te stellen dat we niet de eersten zijn die op zoek gaan, grote filosofen en Bijbelse gestalten zijn ons al voorgedaan. In de moderne tijd leek de ziel min of meer afgeschreven te zijn, door de nadruk op meten, wegen en tellen. Of door breinwetenschappers die zoiets stellen als: 'wij zijn ons brein'. Maar inmiddels is de ziel 'op kousenvoeten terug geslopen' in het gesprek, zoals ds. Stefan de Jong eens schreef.

De ziel is kennelijk onkenbaar en tegelijkertijd onmisbaar.

Grote vragen dienen zich dan aan, over wat maakt een mens uniek, wat maakt mij 'ik' en hoe verhouden zich ons lichaam en dat wat we onze 'ziel' noemen.

De vrijdag ging over 'luisteren naar je ziel'. We openden met het lied 'Als je niet luistert naar je ziel...' van Lenny Kuhr, en werden vervolgens door collega pastor Annelies van den Boogaard meegenomen in haar inleiding over de taken van de ziel.

Aan de hand van acht werkwoorden (vertrouwen, willen, durven, kunnen, trouw zijn, liefhebben, zorgen en wijs worden) werden deze grote vragen wat meer concreet.

We stelden onszelf de vraag: welk van deze woorden raakt aan ons leven, wat resoneert in onze ziel en dient zich nu bij me aan?

Na de avondmaaltijd waren we welkom in de gebedsdienst in de kapel van Huize Sint Jozef.



We merkten, net als in de andere vieringen, dat er aan ons en ons thema van deze dagen, was gedacht bij de keuze van de lezingen en de liederen.

Zo hoorden we lezen uit Prediker 3, over dat alles een tijd heeft...

Die avond deelden we met elkaar welk woord ons geraakt had, we schreven het op een mooie kaart die Dyane voor ons had meegebracht en zo ontstond een hele 'lijn' vol kaarten. Het was meteen onze nadere kennismaking.

Later die avond was het een gezellige drukte, met veel onderling gesprek, lekkere drankjes en bitterballen.

Op zaterdag ging het om 'zorgen voor je ziel'. We begonnen de ochtend met een Lectio Divina van psalm 84.

Vervolgens gingen we in groepjes met elkaar in gesprek over 'ons' werkwoord, ingedeeld met 'soul-mates' die hetzelfde woord opschreven. Omdat het een mooie herfstdag was deden velen dat buiten in het zonnetje. We sloten onze gesprekken gezamenlijk binnen af met het lied 'Neem mij aan zoals ik ben'.

Na de warme lunch, en een moment voor onszelf, waren we welkom in de middagviering, deze keer in de kerkzaal. Aansluitend begonnen we in tweetallen aan een 'stilte- of Emmaüs-wandeling'.

Langs het water liepen we eerst even in stilte om vervolgens elkaar om en om te vertellen over 'ons' werkwoord. Halverwege streken we neer

bij 'Bolle Jan', waar voor ons gereserveerd was voor een drankje, eerst in de zon, en toen ... in de regen...

's Avonds beleefden we een prachtige avond met enkele van de zusters. Met een PowerPointpresentatie lieten zij iets van hun geschiedenis zien. Toen kregen we een 'kijkje in de ziel' van twee zusters, die ons iets vertelden over hun roepingsverhaal.

De verrassing van de avond was dat zij – in hele mooie kleurige kleding – lieten zien hoe zij hun geloof blij en vrolijk beleven en dat ook tot uitdrukking brengen in dans. Het beeld van de twee dansende zusters franciscanessen zal ik niet licht vergeten.

Ten slotte gingen zij rond met een mandje waaruit we twee papieren 'frommeltjes' mochten kiezen. We werden uitgenodigd die in één van de bordjes met water te leggen die voor ons op tafel klaarstonden. Langzaam gingen ze open en ontvouwdend zich ... bloemblaadjes, met in het hart van de bloem een trefwoord. Een woord voor onze ziel. We waren allemaal ontroerd door deze mooie avond.

Johan en Dyane brachten ons vervolgens in andere sferen, door 'Hints' met ons te spelen. In vier groepen moesten we woorden uitbeelden, het was even nadenken hoe het ook al weer ging met woorden en



lettergrepen en 'klinkt als' maar al snel hipte er een kangoeroe rond en zat Ron op een denkbeeldige fiets.

Er waren ook lastiger woorden bij, tot grote hilariteit van de groep.

Op zondag waren we na het ontbijt welkom in de eucharistieviering, waar we voluit de oecumenische gezindheid proefden.

'Beziel op weg' was het thema van deze derde dag.

We luisterden om te beginnen naar het lied 'Pelgrim' van Enya.

Aansluitend hoorden we een prachtige mystieke tekst van Iris van Haaren, uitgekozen door Dyane, over God die nooit niet is.

In stilte gingen we voor onszelf na: hoe maak ik voor mijzelf de balans op, wat zou mijn ziel nu goed doen en wat heb ik nodig om 'beziel op weg te gaan'. In tweetallen spraken we daarover verder met elkaar.

Namens de voorbereidingsgroep, Annelies van den Boogaard, Cunera Buist, Johan van de Craats, Annie van Dijk, Dyane Hulsebos, mag ik zeggen dat we terugkijken op een paar inspirerende dagen.

Met dank aan ieders bijdrage en aan de zusters met hun geweldige gastvrijheid.

Ds. Renske Zandstra



BIJBELLEESROOSTER NOVEMBER 2024

1	vr	Hoogverheven én dichtbij	Psalm 138
2	za	Streef naar vrede	Psalm 34
3	zo	Strikvragen	Marcus 12:13-27
4	ma	Wijsheid en dwaasheid	Prediker 7:1-14
5	di	Het juiste midden	Prediker 7:15-29
6	wo	Zinloos?	Prediker 8:1-17
7	do	Eet, drink, geniet!	Prediker 9:1-12
8	vr	Weldadig	Psalm 133
9	za	Heilige voorschriften	Leviticus 19:1-18
10	zo	Het belangrijkste gebod	Marcus 12:28-37
11	ma	Dwaasheid	Prediker 9:13–10:7
12	di	Nog meer dwaasheid	Prediker 10:8-20
13	wo	Advies aan de jeugd	Prediker 11:1-10
14	do	Lees niet te veel!	Prediker 12:1-14
15	vr	Naar de Filistijnen	Zacharia 9:1-8
16	za	Schadeloos	Zacharia 9:9-17
17	zo	Armoede en overvloed	Marcus 12:38–13:2
18	ma	Onoverwinnelijk	Zacharia 10:1-12
19	di	Stok en staf	Zacharia 11:1-9
20	wo	Ondeugende herder	Zacharia 11:10-17
21	do	S.O.S.	Psalm 69:1-19
22	vr	Prijs de HEER!	Psalm 69:20-37
23	za	Geen mooi vooruitzicht	Marcus 13:3-13
24	zo	Een eind aan de gruwel	Marcus 13:14-27
25	ma	Wees waakzaam!	Marcus 13:28-37
26	di	Kom in actie, God!	Psalm 74
27	wo	De vlam in de pan	Zacharia 12:1-8
28	do	Bitter verdriet	Zacharia 12:9–13:1
29	vr	Schoonmaakactie	Zacharia 13:2-9
30	za	Goddelijk oordeel	Psalm 17

3 - 7 november

In de komende weken lezen we op zondag de evangelieperikoop uit Marcus, die op die dag ook in de Kerk aan de orde komt. Ondertussen lezen we, met het Loofhutfenfeest in de rug, het boek Prediker verder uit.

8 - 14 november

Psalm 133 bezingt een zegen die de aarde overdekt. Nu de synagoge nog maar kort geleden *Simchat Tora* heeft gevierd, Vreugde der wet, leest ook de Kerk van het grote gebod in Leviticus en volgens Marcus. Ook het einde van het boek Prediker prent ons in ontzag te hebben voor God en zijn geboden na te leven.

15 - 22 november

Het boek van de profeet Zacharia bestaat uit twee delen. Het oudste deel hebben we in de zomer gelezen, het tweede deel dateert van later tijd en klinkt ons veel bekender in de oren. De evangelisten hebben eruit geput bij de beschrijving van Jezus' intocht in Jeruzalem: 'Nederig komt hij aanrijden op een ezel'. Ook enkele episodes uit het lijdensverhaal grijpen terug op deze hoofdstukken. Psalm 69 bevat een in het Nieuwe Testament graag geciteerd vers dat Christus in de mond wordt gelegd: 'De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie U smaadt is op mij neergekomen.'

23 - 30 november

In Marcus 13 wordt 'de verwoestende gruwel' voorgezegd, de ontwijding van de tempel van Jeruzalem. Dat is ook waar Psalm 74 over weeklaagt. De Zachariahoofdstukken en Psalm 17 hopen en bidden dat God zijn rechtvaardigen en zijn stad recht zal doen.



Dominee de Heer

DOMINEE ZIJN IS ECHT EEN **ALLROUND** BEROEP!



ER KOMT HEUS WEL WAT MEER BIJ KIJKEN DAN ALLEEN MAAR PREKEN OP ZONDAG!



EEN DOMINEE IS EEN: PSYCHO-THERAPEUT



REGISSEUR



BEMIDDELAAR



SCHRIJVER



PERFORMER

MANAGER



ER IS EEN KANT VAN HET VAK WAAR IK MINDER DOL OP BEN, EN DAT IS VERGADEREN...



WE ZIJN HALVERWEGE DE AGENDA, MENSEN! TIJD VOOR EEN THEEPAUZE!



IK GA ERVANDOOR! **DOE!!!**



JA, DOMINEE ZIJN IS EEN ZWAAR BEROEP...

EN DAAROM BEN IK BLIJ DAT IK MAAR EEN **HALVE AANSTELLING** HEB!

MAG IK LEKKER VROEG NAAR HUIS!



